



vacature LIO-stagiaire

betaald

KOM JIJ ONS TEAM VERSTERKEN?

VACATURE IN ONDERBOUW, MIDDENBOUW OF BOVENBOUW



Neem een kijkje op onze website!

www.obs-michielderuyter.nl

Laan Rozenburg 6

1181 ER Amstelveen

Blink

TAAK SPEL



snappet

Connected Learning

Profiel

De Michiel de Ruyter is een middelgrote openbare basisschool in Amstelveen-Noord met ruim 400 kinderen. De school heeft vier kleutergroepen en twee groepen van elk van de overige leerjaren. De kinderen die onze school bezoeken komen veelal uit een kansrijk milieu. Dit vraagt om een uitdagend en prikkelend leerstofaanbod. Daarom werken wij bij de kleuters thematisch, in hogere groepen met Snappet en geven we thematisch onderwijs gekoppeld aan de thema's van onze methode wereldoriëntatie Blink.

Wij werken met het leerstofjaarklassensysteem en hanteren hierbij het EDI-model.

De medewerkers vormen een enthousiast team en we hebben specialisten op verschillende vakgebieden. Zo hebben wij o.a. vakdocenten voor muziek, gymnastiek en een eventmanager.

Mijn wereld, jouw wereld, onze wereld. Een wereldse reis die we samen maken.

Missie - waar we voor staan

Op onze school leren kinderen niet alleen. Het leerproces is van ons allemaal. Met ieder zijn eigen inbreng en achtergrond dragen wij allemaal een steentje bij aan het onderwijs. Verschil mag er zijn, moet er zijn. Dit is wat ik kan, dit is wat de ander kan. Mag ik ook van jou leren? Dat geldt voor iedereen die betrokken is bij het onderwijsproces. Wij leren van en met elkaar en zijn trots op onszelf en de ander. Daarin zijn jong en oud een voorbeeld voor elkaar.

Visie - waar we voor gaan

Wij vertrouwen op de veerkracht van het kind. Daar ligt de basis van het leren leren. Door los te laten, mee te bewegen, vrijuit te leren en geen meetlat te gebruiken, willen wij kinderen laten zien waar ze zelf toe in staat zijn. Hierbij maken we gebruik van de rijkdom van alle verschillen om ons heen.

Ook willen we dat onze kinderen zich verwonderen over hun eigen wereld en de wereld van de ander. Dit doen wij door de leerstof zoveel mogelijk thematisch aan te bieden. Wij zien onze gezamenlijke wereld als grote inspiratiebron.

Wij willen kinderen leren trots te zijn op wat ze bereikt hebben; trots op zichzelf en op wat de ander heeft bereikt. Zodat ze stevig in hun schoenen komen te staan in de wereld waarin ze groot mogen worden. Dat is onze wereldse reis, die wij samen maken.

